

**ΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ**

Παρουσιάζει το θεατρικό
έργο:

**«Η μεγάλη
γιορτή ..!»**



Ημερομηνία: 17-11-23

ΩΡΑ : 9:00 π.μ.

« Η μεγάλη γιορτή...! »

Υπεύθυνες γιορτής: Αθανασάκη Κατερίνα

Ζαντιώτη Γιώτα

Υπεύθυνος χορωδίας : Σκεύης Παναγιώτης

« Η μεγάλη γιορτή » είναι ένα κείμενο πολιτικής σάτιρας που μας μεταφέρει στα χρόνια της επταετίας της χούντας 1967-1974, σε μία αστική Αθηναϊκή οικογένεια που προσπαθεί να επεξεργαστεί και να κατανοήσει τις πολιτικές αλλαγές που συντελούνται την περίοδο αυτή. Οι ήρωες θα αμφιταλαντευτούν , ενίοτε θα συγκρουστούν και θα τοποθετηθούν με διαφορετικό τρόπο απέναντι στα γεγονότα της εποχής τους. Στο τέλος όμως όλοι θα κληθούν να πάρουν μια μεγάλη απόφαση...

Πρόγραμμα

Ο θίασος

Ρόλος: Γιώργος- επάγγελμα πολιτικός μηχανικός (πατέρας)

Όνομα : Παναγόπουλος Κωνσταντίνος

Ρόλος: Μαρία- επάγγελμα οικιακά (μητέρα)

Όνομα : Κοκκίνου Αμαλία

Ρόλος : Τζένη - γειτόνισσα

Όνομα: Σταθοπούλου Κωνσταντίνα

Ρόλος : Βασιλάκης - γιος της Τζένης

Όνομα : Παύλου Νεκτάριος

Ρόλος: Σωτήρης- φοιτητής νομικής (γιος)

Όνομα : Χριστόπουλος Νίκος

Ρόλος : Νέλλη- μαθήτρια γυμνασίου (κόρη)

Όνομα : Εμμανουήλ Παρασκευή

Ρόλος: Αφηγήτρια

Όνομα: Μαρκάκη Μαρίνα

«Αν θέλεις να λέγεις άνθρωπος» Τ. Λειβαδίτη

Παρακολουθώντας με ανησυχία και
θλίψη τα όσα συμβαίνουν στις
γειτονικές μας χώρες και το αίμα των
αθώων που συνεχίζει να χύνεται,
παραθέτουμε τα παρακάτω λόγια με
την ελπίδα τελικά να νικήσει ...ο
άνθρωπος!

Αν θέλεις να λέγεις άνθρωπος
δε θα πάψεις ούτε στιγμή ν' αγωνίζεσαι για
την ειρήνη και για το δίκιο.
Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάζεις, τα
χειλία σου θα ματώσουν απ' τις
φωνές το
πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες μα
ούτε βήμα πίσω.
Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα
τζάμια των πολεμοκάπηλων κάθε
χειρονομία σου σαν να γκρεμίζεις την
αδικία.
Και πρόσεξε: μη ξεχαστείς ούτε
στιγμή. Έτσι
λίγο να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια
αφήνεις χιλιάδες παιδιά να
κομματιάζονται την ώρα
που παίζουν ανύποπτα στις πολιτείες
μια στιγμή αν κοιτάξεις το
ηλιοβασίλεμα
αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται στην νύχτα
του πολέμου
έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να
ονειρευτείς εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα
γίνουν στάχτη κάτω απ' τις οβίδες.
Δεν έχεις καιρό δεν έχεις καιρό για
τον εαυτό σου
αν θέλεις να λέγεις άνθρωπος.

« Η μεγάλη γιορτή...! »



ΧΟΡΩΔΙΑ

Κοκκίνου Αμαλία

Μπουλμέτη Βικτωρία

Ράικου Μαρία

Εμμανουήλ Παρασκευή

Σπίντιου Νικολέτα

ΟΡΓΑΝΑ

Σαββίδου Όλγα (αρμόνιο)

Αποστολοπούλου Γιώτα
(αρμόνιο)

Κωνσταντόπουλος Θανάσης
(κιθάρα)

Υπεύθυνος Καθηγητής

Σκεύης Παναγιώτης

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη διεύθυνση και το σύλλογο του σχολείου μας για την έμπρακτη βοήθεια και την υποστήριξη, τους γονείς των παιδιών για την ενθάρρυνσή τους και φυσικά τα παιδιά που με το κέφι και τη ζωντάνια τους μας χάρισαν όμορφες στιγμές στο δημιουργικό αυτό ταξίδι!!!

Αθανασάκη Κατερίνα

Ζαντιώτη Γιώτα