

# 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος

Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ήταν η πιο καταστροφική σύγκρουση του 20ου αιώνα με περίπου 56-60 εκατομμύρια απώλειες εκ των οποίων οι περισσότεροι νεκροί ήταν άμαχος πληθυσμός

# Χρονολογία

Τα γεγονότα που οδήγησαν στον πόλεμο αρχίζουν ήδη από τις 30 Ιανουαρίου 1933 όταν ο Hitler εκλέχτηκε πρόεδρος της Γερμανίας έως το 1939 με την κήρυξη πολέμου της Γερμανίας στην Πολωνία, αυτήν την εποχή την ονομάζουμε και “Περίοδος του μεσοπολέμου”. Από το 1939 ως το 1945 έγιναν τα πολεμικά γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

# Η έκταση του πολέμου

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν πολύ μεγαλύτερος σε έκταση από τον πρώτο, καθώς υπήρξαν συγκρούσεις και πολεμικές επιχειρήσεις σχεδόν σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Ωκεανία, Αφρική και σε κάποια μέρη της Βόρειας Αμερικής). Οι περιοχές που γνώρισαν τις περισσότερες συγκρούσεις ήταν η Ευρώπη, η Ασία (Κίνα, Ιαπωνία Ινδονησία και πολλά νησιά του Ειρηνικού ωκεανού) και Αφρική (κυρίως στο βόρειο τμήμα της και στην περιοχή την σημερινής Αιθιοπία)

# Ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν σε αυτό και συνέπειες

## • Πρώτος παγκόσμιος πόλεμος

Ιστορικά υπάρχουν πολλά γεγονότα που οδήγησαν στον Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ωστόσο το κυριότερο από αυτά είναι η ήττα της Γερμανικής Αυτοκρατορίας το 1918 από τις δυνάμεις του Ανταντ και τα σκληρά αιτήματα αποζημίωσης και εδαφικών παραχωρήσεων που επέβαλαν στην Γερμανία οι δυνάμεις του Ανταντ.



## • Ψυχρός πόλεμος

Αμέσως μετά τον πόλεμο η ανθρωπότητα δεν ησύχασε καθώς πλέον η Γη είχε χωριστεί στα δύο, όχι απλά ανάμεσα σε δύο διαφορετικές ιδεολογίες αλλά σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Αυτή η περίοδος διαφόρων γεγονότων και συγκρούσεων μεταξύ κομμουνιστών (που τους υποστήριζε η Σοβιετική ένωση) και καπιταλιστών (που τους υποστήριζε η ΗΠΑ) λέγεται Ψυχρός πόλεμος (1949-1991). Ο Ψυχρός πόλεμος θεωρείται από πολλούς ιστορικούς ως το πιο σημαντικό γεγονός που έπλασε τον κόσμο όπου ζούμε σήμερα έτσι όπως τον γνωρίζουμε.



# Αδόλφος Χιτλερ



Ο Χιτλερ γεννήθηκε στις 20 Απριλίου 1889 σε μία μικρή πόλη της Αυστρίας την Μπράουναου αμ Ινν. Στα νεανικά του χρόνια ο Χιτλερ ανέπτυξε μια ιδιαίτερη αγάπη για την Γερμανία καθώς και Γερμανική ταυτότητα, από τα νεανικά του χρόνια είχε αναπτύξει ένα ιδιαίτερο μίσος για τους Εβραίους το οποίο προερχόταν από τον δάσκαλο ιστορίας που είχε στο σχολείο του ενώ παράλληλα δεχόταν βία από τον πατέρα του .Ο Χιτλερ κυνήγησε το όνειρό του να γίνει ζωγράφος το οποίο όμως απέτυχε κι έτσι εντάχθηκε στο Γερμανικό στρατό όπου συμμετείχε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και αργότερα έγινε ηγέτης του Ναζιστικού κόμματος της Γερμανίας και κέρδισε τις εκλογές του 1932 ξεκινώντας από τότε την δικτατορία του.

# Έρβιν Ρόμελ



Ο Γιохάνες Έρβιν Όιγκεν Ρόμελ (15 Νοεμβρίου 1891 - 14 Οκτωβρίου 1944) ήταν στρατάρχης της Ναζιστικής Γερμανίας. Υπήρξε ο πιο δημοφιλής στρατηγός στο εσωτερικό της Γερμανίας κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και κέρδισε τον σεβασμό των αντιπάλων του με τις θαυματικές νίκες του, ως διοικητής του Αφρικανικού Σώματος. Για τις ικανότητές του αυτές, του είχε αποδοθεί το προσωνύμιο «Αλεπού της Ερήμου». Ο Ρόμελ πέθανε τον Οκτώβριο του 1944 ύστερα από ένα αποτυχημένο πραξικόπημα ως μια απόπειρα να τελειώσει ο φρικτός πόλεμος και τα διάφορα εγκλήματα των Γερμανών SS

# Ουίνστον Τσώρτσιλ



Ο Ουίνστον Τσώρτσιλ (30 Νοεμβρίου 1874 – 24 Ιανουαρίου 1965) ήταν ο Αγγλος πρωθυπουργός που οδήγησε την Αγγλία στην νίκη κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Χάρη αυτό η Αγγλία δεν παραδόθηκε στις δυνάμεις τους Άξονα μετά την ήττα της Γαλλίας από την Γερμανία. Παρ' όλες τις δυσκολίες ο Τσώρτσιλ αρνήθηκε να παραδοθεί καλώντας τον Αγγλικό λαό να πολεμήσει όχι για να σώσει την Αγγλία αλλά όλον τον κόσμο και χάρις αυτόν η Ελλάδα δεν έπεσε στα χέρια των Σοβιετικών μετά την νίκη των συμμάχων κατά των δυνάμεων του Άξονα.

# Σαρλ ντε Γκωλ



Ο Σαρλ ντε Γκωλ γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1890 στην πόλη της Λιλ. Ήταν Γάλλος αξιωματικός ο οποίος μετά την παράδοση της Γαλλίας στην Γερμανία οδήγησε τον στρατό της Γαλλίας που αρνήθηκε να παραδοθεί στην Αφρική. Μετά τον πόλεμο έγινε πρωθυπουργός της Γαλλίας μέχρι το 1946 μέχρι που αποσύρθηκε, ωστόσο συνέχισε την πολιτική του καριέρα ως πρωθυπουργός το 1958 και αργότερα ως πρόεδρος της Γαλλίας το 1965 έως το 1969 όπου παρατήθηκε λόγω ηλικίας. Ο ντε Γκωλ Πέθανε στις 9 Νοεμβρίου 1970.



# Ιωσηφ Σταλιν



Γεννήθηκε στο Γκόρι στις 18 Δεκεμβρίου 1878. Πήρε μέρος στην Οκτωβριανή Επανάσταση και μετά την νίκη των κομμουνιστών έγινε αρχικά ένας απλός γραμματέας και αργότερα με διάφορες προδοσίες αλλά και κατάχρηση της δύναμής του έγινε ο ηγέτης της Σοβιετικής ένωσης το 1924 μετά τον θάνατο του Λένιν. Οδήγησε τον κόκκινο στρατό (τις ένοπλες δυνάμεις την Σοβιετικής ένωσης) στην νίκη κατά του Άξονα. Ήταν γνωστός για την σκληρότητά του καθώς όπως είχε δηλώσει και ο ίδιος μετά τον θάνατο της πρώτης του γυναίκας της Κατο Σβανιντζε δεν ξαναένιωσε ποτέ αγάπη για κανέναν άλλον άνθρωπο. Γνωστό παράδειγμα τις ψυχρότητας του ήταν όταν αρνήθηκε να σώσει το μεγαλύτερό του γιό από τους Γερμανούς όταν εκείνοι τον είχαν συλλάβει στην μάχη του Σμολένσκ.

# Γκεόργκι Ζούκοφ



Γεννήθηκε στις 1η Δεκεμβρίου 1896. Ηγήθηκε του κόκκινου στρατού κατά τον Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο καταφέροντας να κάνει σημαντικές νίκες κατά του Γερμανικού στρατού και μάλιστα κερδίζοντας μάχες οι οποίες με βάση τους Ιστορικούς άλλαξαν την πορεία του πολέμου. Ο Ζούκοφ μετά τον πόλεμο ο Ζούκοφ έχασε όλα του αξιώματα αφού ο Στάλιν το έβλεπε ως απειλή εν τέλει αφού έγινε υπουργός άμυνας μετά τον θάνατο του Στάλιν αναγκάστηκε να αποσυρθεί το 1957. Πέθανε ειρηνικά κοντά στην οικογένειά του το 1974 χωρίς να είχε ξανά κάποια θέση εξουσίας στην Σοβιετική ένωση.

# Φραγκλίνος Ρούζβελτ



Ο Φραγκλίνος Ρούζβελτ γεννήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 1882 και υπήρξε πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τον Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Θεωρείτε από τους Αμερικανούς ως ένας από τους πιο σημαντικούς προέδρους των ΗΠΑ καθώς όχι μόνο βοήθησε να πλάσει τον μεταπολεμικό κόσμο αλλά και επειδή κατάφερε να βγάλει την Αμερική από την μεγάλη Ύφεση που ξεκίνησε το 1929. Ο Ρούζβελτ ωστόσο δεν πρόλαβε να δει το τέλος του πολέμου σε Ευρώπη και Ασία καθώς πέθανε στις 12 Απριλίου 1945.

# Ιωάννης Μεταξάς



Γεννήθηκε στην Ιθάκη το 1871, έγινε αξιωματικός του Ελληνικού στρατού μέσω της σχολής Ευελπίδων ενώ ανέπτυξε και πολιτική δράση καταφέροντας να εισέλθει στην βουλή πολλές φορές με το κόμμα του, ενώ επέβαλε το καθεστώς τη 4ης Αυγούστου ύστερα από εντολή του βασιλιά Γεωργίου του Β. Είναι γνωστός για το “ΟΧΙ” που είπε στους Ιταλούς πρέσβεις όταν εκείνοι απαίτησαν να παραδώσει την Ελλάδα βάζοντας έτσι την Ελλάδα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αξίζει να αναφερθεί πως το καθεστώς του Μεταξά δεν είχε καμία σχέση με αυτό του Χιτλερ ή του Μουσολίνι όπως πολλοί πιστεύουν σήμερα, απλά δανειζόταν κάποιες ιδέες σχετικά με τον εθνικισμό. Επιπλέον παρότι κάποιες φορές τον Μεταξά τον χαιρετούσαν ναζιστικά αλλά εκείνος δεν απάνταγε στο χαιρετισμό αυτό ενώ καταδίκασε τους Γερμανούς για τα εγκλήματά τους. Ο Μεταξάς δυστυχώς πέθανε στις 29

Ιανουαρίου 1941.

# Νικόλαος Πλαστήρας



Ο Νικόλαος Πλαστήρας γεννήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 1883 και είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο για την Ελλάδα απο το 1913-1952 το οποίο δυστυχώς δεν το γνωρίζουν πολλοί. Κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν σε εξορία στο Παρίσι για πολιτικούς λόγους αλλά μετακινήθηκε στην Νίκαια της Γαλλίας μετά την Γερμανική εισβολή στο Παρίσι. Οι δυνάμεις του Άξονα του πρότειναν να αναλάβει την εξουσία στην Ελλάδα κατά την κατοχή όμως εκείνος αρνήθηκε, εν τέλει με βοήθεια Συμμαχικών δυνάμεων ο Πλαστήρας επέστρεψε στην Ελλάδα για να ηγηθεί του ΕΔΕΣ. Μετά τον πόλεμο ο Πλαστήρας έγινε πρωθυπουργός της Ελλάδας τρεις φορές. Απεβίωσε στις 26 Ιουλίου 1953

# Τα γεγονότα που οδήγησαν στον πόλεμο

Αμέσως μετά την εκλογή του ως καγκελάριος ο Χιτλερ αγνόησε την συνθήκη των Βερσαλιών και άρχισε να ξαναχτίζει τον στρατό της Γερμανίας και να ετοιμάζετε για τον πόλεμο χωρίς οι Συμμαχικές δυνάμεις να αντιδράσουν κυρίως επειδή δεν θέλανε να επαναληφθεί ο Α' Παγκόσμιος πόλεμος. Ο Χιτλερ εν τέλει ήταν ελεύθερος να κάνει ότι ήθελε το οποίο οδήγησε στα:

1)Επαναστρατιωτικοποίηση της Ρηνανίας στις 7 Μαρτίου 1936

2)Στην προσάρτηση τη Αυστρίας απο τη Γερμανία στις 13 Μαρτίου του 1938

3) Στην προσάρτηση της Τσεχίας στην Γερμανία και την δημιουργία μια φιλικής προς τους Γερμανούς κυβέρνηση στην Σλοβακία τον Μάρτιο 1938

Στο μεταξύ ένοπλες συγκρούσεις είχαν ήδη αρχίσει στην Ασία με τη εισβολή των Γιαπωνέζων στην Κίνα το 1937

# Ο Μεγάλος πόλεμος

Η Γερμανία κήρυξε πόλεμο στην Πολωνία στις 1η Σεπτεμβρίου 1939 με αποτέλεσμα η Βρετανία και η Γαλλία να κηρύξουν πόλεμο στην Γερμανία χωρίς να κάνουν κάποια μεγάλη αρχική κίνηση κατά των Γερμανών. Παράλληλα ο Σοβιετικός στρατός εισέβαλε κι αυτός στην Πολωνία για να τηρήσουν την συμφωνία Molotov–Ribbentrop με τους Γερμανούς όπου συμφώνησαν να χωρίσουν την Πολωνία στην μέση κι έτσι η Πολωνία έπεσε στις 6 Οκτωβρίου του ίδιου έτους.



# Εισβολή εισβολή στην Γαλλία

Για να περάσουν τις οχυρώσεις των Γάλλων οι Γερμανοί κήρυξαν Πόλεμο στην Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο στις 10 Μαΐου 1940 και με την τακτική Blitzkrieg ή αλλιώς αστραπή καταφέρνουν να κυκλώσουν και να εξοντώσουν τις Γαλλικές δυνάμεις ενώ παρα λίγο να εξοντώσουν όλον τον Αγγλικό στρατό το οποίο έσωσαν Άγγλοι πολίτες με τα σκάφη τους την τελευταία στιγμή. Στις 14 Ιουνίου 1940 οι Γερμανοί μπήκαν στο Παρίσι και οι Γάλλοι συνθηκολόγησαν όμως αυτή η συνθήκη δεν έγινε αποδεκτή από τις Γαλλικές δυνάμεις που υποχώρησαν στην Αφρική για να συνεχίσουν την Μάχη τους κατά του Άξονα και από τότε άρχισε και η μάχη του Ατλαντικού όπου καθόρισε το πόλεμο στα αργότερα χρόνια





# Η σπίθα ελπίδας για τον Κόσμο

Ο Μουσολίνι βλέποντας τις επιτυχίες του Χιτλερ ήθελε να αποδείξει κι αυτός ότι είναι ικανός έτσι τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940 απαίτησε την παράδοση της Ελλάδας όταν η Ελλάδα αρνήθηκε οι Ιταλοί περίμεναν έναν σύντομο πόλεμο όμως δεν ήταν έτοιμοι για την αντίσταση των Ελλήνων. Παρότι ήταν λιγότεροι σε στρατιώτες και όπλα οι ηρωικές μάχες που έδωσαν οι Έλληνες όπως στο ύψωμα 731 αλλά και η ηγεσία και τα κατορθώματα του στρατηγού Χαράλαμπου Γ. Κατσιμήτρου οι Έλληνες όχι μόνο απέκρουσαν του Ιταλούς αλλά κατάφεραν να εισβάλουν και στα Ιταλικά εδάφη στη Αλβανία. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που κατάφερε να νικήσει τις δυνάμεις του Άξονα δίνοντας ελπίδα στην Ευρώπη ότι οι δυνάμεις του Άξονα δεν είναι αήττητες. Ο Χιτλερ βλέποντας την αποτυχία του Μουσολίνι εισέβαλε στην Γιουγκοσλαβία για να εισβάλει στην Ελλάδα όμως και πάλι οι Έλληνες αντιστάθηκαν. Εν τέλει όμως οι Γερμανοί μετά από πολύ αγώνα μπήκαν στην Αθήνα στις 27 Απριλίου του 1941 όμως η Ελληνική κυβέρνηση δεν παραδόθηκε αλλά υποχώρησε στην Κρήτη για να συνεχίσει τον αγώνα.



# Η Ελληνική Αντίσταση

Στις 29 Απριλίου 1941 Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εισβάλουν στην Κρήτη για αυτό που θα μείνει γνωστό στην Ιστορία ως την μεγαλύτερη καταδρομή στην Ιστορία. Οι Ελληνικές δυνάμεις με βοήθεια Βρετανών και πολλών κατοίκων της Κρήτης κέρδισαν αρκετό χρόνο ώστε η Ελληνική κυβέρνηση μαζί με πολλούς στρατιώτες Έλληνες και Βρετανούς έφυγαν για την Αίγυπτο ώστε να συνεχίσουν τον πόλεμο, στις 30 Απριλίου η Κρήτη έπεσε. Ωστόσο ο Ελληνικός λαός δεν δέχτηκε ποτέ τους κατακτητές κάνοντας μία απο τις μεγαλύτερες αντιστάσεις στην Ευρώπη με οργανώσεις όπως η ΕΑΜ, η ΕΛΑΣ και ο ΕΔΕΣ. Η Ελλάδα ήταν μία απο τις λίγες χώρες που ελευθερώθηκαν μόνες τους μετά τον πόλεμο.



# Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα

Στις 22 Ιουνίου 1941 η Γερμανία σπάει την συμφωνία Molotov–Ribbentrop και επιτίθεται στην Σοβιετική Ένωση( με την μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση στην Ιστορία ως σήμερα) οι Γερμανοί γνωρίζουν επιτυχίες φτάνοντας 20 χιλιόμετρα έξω από την Μόσχα όμως χάρης στον Στρατάρχη Γκεόργκι Ζούκοφ ο κόκκινος στρατός απωθεί τους Γερμανούς διώχνοντας τους από την Μόσχα ωστόσο για λίγο καιρό ο πόλεμος στο Ανατολικό μέτωπο έμεινε στάσιμος ενώ παράλληλα ξεκίνησαν οι μάχες του Στάλινγκραντ και Λένινγκραντ. Αφού ο Στάλιν ετοίμασε τον κόκκινο στρατό στο μέσο του πολέμου είχε έρθει η ώρα να που σηματοδότησε το τέλος του Third Reich.



# Η μάχες που σηματοδότησαν την ήττα της Γερμανίας

Στο Ανατολικό μέτωπο ο κόκκινος στρατός κατάφερε να κερδίσει την μάχη του Στάλινγκραντ καταστρέφοντας τις Γερμανικές δυνάμεις στην περιοχή στις δύο Φεβρουαρίου 1943 ενώ στην συνέχεια κέρδισαν τον Γερμανικό στρατό στη μάχη του Kursk η οποία ήταν μία απο τις μεγαλύτερες μάχες με tank στην ιστορία και η οποία κατέληξε σε νίκη των Σοβιετικών. Στην Αφρική οι Αγγλικές δυνάμεις κέρδισαν την μάχη του El Alamein αλλάζοντας την πορεία του πολέμου στην Αφρική προς όφελός του. Ενώ με την επίθεση στο Pearl Harbor απο Ιαπωνικές δυνάμεις τον Δεκέμβριο του 1941 η Αμερική είχε μπει στον πόλεμο εναντίων των Ιαπώνων και των Γερμανών αρχίζοντας την μάχη του Ειρηνικού η οποία ήταν από μόνη της μια φρικτική μάχη όμως εν τέλη ο Ιαπωνικός στόλος καταστράφηκε σχεδόν ολόκληρος στην μάχη του Midway στις 4-7 Ιουνίου 1942 βάζοντας την τελευταία καρφίτσα στις ικανότητες επίθεσης των Γιαπωνέζων.



# Μάχη της Ιταλίας

Στις 3ης Σεπτεμβρίου 1943 μετά απο μια τεράστια επιχείρηση των Συμμαχικών δυνάμεων κατασκοπίας και με την βοήθεια την Ιταλικής Μαφίας της Αμερικής και τις γνωριμίες που είχε στην Σικελία, Συμμαχικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στο νησί και το οποίο κατέλαβαν γρήγορα. Μετά την εισβολή τους στην Ηπειρωτική Ιταλία οι Ιταλικές δυνάμεις παραδόθηκαν ή βοήθησαν του Συμμάχους να διώξουν του Γερμανούς από την Ιταλία. Ο Μουσολίνι εγκαταλείπει την Ρώμη όμως το πιάσανε Ιταλοί κομμουνιστές και το εκτελέσανε. Όμως ο πόλεμος ήρθε σε στάση μετά την Μάχη της Νάπολης στις 28 Σεπτεμβρίου 1944





Στις 6 Ιουνίου 1944 Συμμαχικές δυνάμεις αποβιβάζονται στην Ευρώπη και γρήγορα Ελευθερώνουν την Γαλλία και αρχίζουν να σπρώχνουν προς το Βερολίνο. Γερμανικές δυνάμεις υποχωρούν από τα Βαλκάνια και με την απόβαση των Βρετανών στον Πειραιά το 1944 και την εισβολή των Σοβιετικών η Βουλγαρία και η Ρουμανία που ήταν σύμμαχοι με την Γερμανία παραδίδονται τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 1944. Πλέον αφού η Γερμανία αρνείται να παραδοθεί ο κόκκινος στρατός και οι Συμμαχικές δυνάμεις άρχισαν έναν αγώνα προς το Βερολίνο όπου έφτασαν πρώτοι οι Σοβιετικοί ( 13 Απριλίου 1945). Ο Χίτλερ είχε διατάξει να πολεμίσουν όλοι ακόμα και μικρά παιδιά, οι μάχες στο Βερολίνο έγιναν από σπίτι σε σπίτι και από δρόμο σε δρόμο, Ο Χίτλερ αυτοκτόνησε στις 30 Απριλίου 1945 και στις 9 Μαΐου όλες οι Γερμανικές δυνάμεις στην πόλη είχαν παραδοθεί είτε στους Σοβιετικούς είτε στους συμμάχους και αυτό σήμανε το τέλος του πολέμου στην Ευρώπη αλλά όχι στη Ασία.

# Το τέλος του πολέμου

Ψάχνοντας ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο οι Αμερικάνοι αποφάσισαν να δοκιμάσουν ένα καινούριο τους όπλο, την ατομική βόμβα, στην Ιαπωνία έτσι στις 6 Αυγούστου 1945 η πρώτη βόμβα έπεσε στην Χιροσίμα και τρεις μέρες αργότερα άλλη μία έπεσε στο Ναγκασάκι. Οι βόμβες ήταν τόσο ισχυρές που ούτε οι Αμερικάνοι ήξεραν τί μπορούν να κάνουν, ολόκληρες οι πόλεις της Χιροσίμας και του Ναγκασάκι καταστράφηκαν ενώ η ραδιενέργεια που άφησαν πίσω τους σκότωσε πολλούς αθώους ανθρώπους και οι επιπτώσεις τους υπάρχουν ως και σήμερα καθώς ακόμα πεθαίνουν άνθρωποι από καρκίνο λόγω ραδιενέργειας σε αυτές τις περιοχές.



# Το τέλος του Πολέμου

Τελος στις 2 Σεπτεμβρίου 1945 η Αυτοκρατορία της Ιαπωνίας παραδόθηκε σημαίνοντας το τέλος του μεγαλύτερου πολέμου που έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα, στις ΗΠΑ γινόταν εορτή για μέρες και πανηγυρισμοί όμως στην Ευρώπη και την Ασία οι άνθρωποι προσπάθησαν να ξαναχτίσουν ολόκληρες χώρες απο το μηδέν





# Το Κόστος την Νίκης

Μπορεί ο πόλεμος να είχε τελειώσει όμως η Ευρώπη ήταν σε συντρίμμια, οι λαοί παρότι χάρηκαν που ηττήθηκε το κακό δεν μπόρεσαν για γιορτάσουν καθώς πλέον έπρεπε να ξαναχτίσουν τις κατεστραμμένες πατρίδες τους απο το μηδέν, μετά τον πόλεμο η Ευρώπη δεν αναζωογονήθηκε για πολλά χρόνια. Οι στρατιώτες επέστρεφαν στα σπίτια τους και τις οικογένειές του ή τουλάχιστον σε ότι είχε απομείνει από όλα αυτά.



# Αποτίμηση

Ο Δεύτερος παγκόσμιος ήταν ο πιο καταστροφικός και φρικτός πόλεμος στην ιστορία της ανθρωπότητας καθώς σε αυτόν έγιναν πολλά εγκλήματα τόσο στην Ευρώπη με τα χαρακτηριστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και τις μαζικές εκτελέσεις όσο και στην Ασία όπως το Rape of Nanjing. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι ξεχνούν αυτήν την φρίκη που έγινε 78 χρόνια πριν, πλέον μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι δεν θα ξαναγίνουν τέτοια φρικτά πράγματα στην ανθρωπότητα

Ευχαριστώ  
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ